



פורים

קצרים / אביבה עזר

מטרה:

ערב הומוריסטי המבוסס על בדיחות קצרות בהשראת התוכנית "קצרים".

חומרים:

- סט בדיחות ב – 3 נושאים : רופא וחולה
בעלי חיים
כתה (מורים ותלמידים)
כל נושא אחר - אפשרי
- תחפושות ואביזרים להצגה

מהלך הפעילות:

1. מחלקים את הקבוצה ל – 3 תת קבוצות. לכל קבוצה רשימת בדיחות באחד מהנושאים הנ"ל.
2. הקבוצה תבחר את הבדיחות אותן תרצה להציג ותכין אותן להצגה (כולל אביזרים) כרצף של סיטואציות ודיאלוגים המתרחשים באותו מקום.

* ניתן לחלק את הבדיחות זמן מה לפני הפעילות כדי לאפשר להתכונן ולהכין את התפאורה והאביזרים המתאימים.



שיהיה ב... צחוק



אוסף בדיחות רופא וחולה

- דוקטור, כל הזמן יש לי צלצולים באוזן. מה לעשות?
- אל תענה...

- דניאל בא לפסיכיאטר, שואל אותו הפסיכיאטר: "דניאל, אפשר לקרוא לך בקיצור דני?"
- דניאל: אפשר לקרוא לך בקיצור פסיכיי?

- הרופא: יש לי שתי בשורות לספר לך, אחת רעה ואחת רעה מאוד.
- החולה: תתחיל ברעה. הרופא: יש לך עוד שבוע לחיות.
- החולה: מה כבר יכול להיות יותר גרוע מזה?
- הרופא: אז זהו שכבר שישה ימים אני מחפש אותך בשביל לספר לך את זה...

- המטופל: אי אי אי אי! הדוקטור: למה אתה צועק אני אפילו לא התחלתי לעקור לך את השן.
- המטופל: אני יודע, אני רק מתאמן.

- לדני היו המון כינים בראש והוא לא ידע איך להפטר מהן אז הוא הלך לרופא והרופא אמר לו לשים את הראש במים קרים וכך לישון כל הלילה. זה מה שדני עשה, הוא היה בטוח שהוא נפטר מהכינים אך בבוקר למחרת הוא שמע כינה אחת אומרת לחברתה: איזה קור נורא היה אתמול- אבל לא נורא, שרדנו. דני הלך לרופא וסיפר לו את זה. הרופא אמר לו לשים את הראש במים חמים ולישון כך כל הלילה בטענה שזה יותר יעיל מהמים הקרים. זה מה שדני עשה, הוא הפעם היה בטוח שהוא נפטר מהכינים אבל הוא שמע כינה אחת אומרת לחברתה: איזה חום נורא היה אתמול- אבל לא נורא, שרדנו. דני הלך לרופא וסיפר לו זאת, הרופא התעצבן ואמר לו: תדפוק את הראש שלך בראש של מישהו אחר ואז תפטר מהכינים! זה מה שדני עשה. הפעם הוא היה בטוח שהוא נפטר מהכינים אבל הוא שמע כינה אחת אומרת לחברתה: איזה מלחמה קשה היתה אתמול, אבל לא נורא שרדנו ואפילו לקחנו שבויים.

- חולה: "רופא אני מרגיש שאני נובח כמו הכלבים"
- רופא: "ממתי אתה מרגיש כך?"
- חולה: "מאז שהייתי גור"

- איש מיואש בא לרופא אומר לו: "דוקטור עזור לי כולם מתעלמים ממני !!!!!..."
- הדוקטור: "הבא בתור..."

אוסף בדיחות מהווי הכיתה

- המורה ניגשת אל דני ושואלת אותו: "למה זרקת אבן על יצחק בהפסקה ולא באת לומר לי?"

- דני: "למה, ואת חושבת שתזרקי יותר טוב?"



- "אמא, הענישו אותי על משהו שלא עשיתי"

- "זה לא צודק, אני מיד מתקשרת למורה, על מה הענישו אותך שלא עשית?"

- "לא עשיתי שעורים..."

- המורה: "אם היו מציעים לך לבחור בין כסף לשכל, מה היית בוחר?"

- התלמיד: "אני הייתי בוחר בכסף"

- המורה: "אני במקומך הייתי בוחרת בשכל"

- התלמיד: "אני מבין אותך, כל אחד בוחר במה שחסר לו..."

- דני נרדם בשיעור והמורה אמרה לזה שישב לידו להעיר אותו, אז הוא ענה לה:

- "את הרדמת אותו, את תעירי אותו."

- תלמיד: המורה הצלחתי לרשום את השם שלי עם 9 שגיאות בלבד!

- המורה: אבל חמודי.. שמך הוא נח.

- שאלה: תלמידים למה חולבים את הפרה בעמידה?

- תשובה: כדי שיצא חלב עמיד....



- ילד בא לאמא שלו ואומר לה קיבלתי 100 במבחן!

- אמא: "באיזה מקצוע?"

- הילד עונה: "50 בגיאוגרפיה ו- 50 בחשבון"

- המורה מלמדת תנ"ך בכתה ב' ורואה שדוד לא מקשיב אז היא שואלת אותו:

- "דוד, מי שבר את לוחות הברית?"

- דוד: "נשבע לך שזה לא אני..."

- המנהלת מתעצבנת וקוראת לאבא שלו ... המנהלת אומרת לאבא שלו... שאלנו

- את הבן שלך מי שבר את לוחות הברית והוא אומר לנו... "נשבע לך שזה לא

- אני..."

- האבא: "נו, מה הבעיה כמה זה עולה? אני אשלם!"

אוסף בדיחות על בעלי חיים

- שיכור אחד הולך בראש להקת פינגווינים באמצע הרחוב, כשהם חוצים את הכביש ויוצרים פקק תנועה גדול.
- אחד הנהגים צועק לשיכור: "חולה נפש, קח אותם לגן החיות!"
- משיב לו השיכור: "בגן חיות כבר היינו מקודם, עכשיו אנחנו הולכים למוזיאון..."

- אחד הולך לחבר שלו, רואה בחוץ שלט: "זהירות! כלב בחצר" הוא נכנס רועד כולו מפחד... מי יודע איזה כלב יצא לי עכשיו? פתאום הוא רואה כלב קטנטן בגודל של זבוב.
- אומר לחבר שלו: למה שמתם את השלט הזה?
- החבר עונה: "מה השתגעת? אתה יודע כמה פעמים דרכו לי עליו?..."



- מה עושה פרסי שרואה זבוב במרק שלו?
- תופס אותו בכנפיים וצועק: "תקיא!"

- שתי פרות רועות יחד באחו ומשוחחות אחת עם השנייה.
- אומרת אחת הפרות: "שמעת על מחלת הפרה המשוגעת שמשתוללת בזמן האחרון?"
- עונה לה האחרת: "כן, איזה מזל שאנחנו ברווזים..."

- אבא קנגורו שואל את אמא קנגורו: "איפה קנגרו הבן?"
- האמא מסתכלת בכיס ולא מוצאת אותו, אז היא אומרת: "אוף, כייסו אותי!"

- שאלה: "מדוע אמא קנגורו שונאת ימים גשומים?"
- תשובה: "כי הילדים משחקים בפנים..."

- פעם איש אחד הלך למערת נמרים. גורי הנמרים קפצו עליו, שרטו אותו ונשכו אותו. העירה להם אמא נמרה: "ילדים!!! אסור לשחק באוכל!"

- איש דתי מאמין הולך בג'ונגל. פתאום הוא רואה אריה שמזנק לעברו ומתכוון לטרוף אותו. האיש מוציא ספר תהילים ומתחיל להתפלל.
- לפתע רואה האיש שגם האריה מוציא תהילים... שואל האיש: "למה אתה מוציא תהילים?"
- עונה האריה: "זה לא תהילים, זה ברכת המזון..."