



ערבים של כיף

# מסיבת שוקוֹכִיף

## מטרה:

ערב של כיף, הנאה והרבה מתוק.

## חומרים:

- ☺ ממתקי שוקולד מגוונים, חומרים לכדורי שוקולד (יפורט בהמשך), 12 מטבעות שוקולד גדולות עם סרט - עשויות כמדליות.
- ☺ לצורך קישוט והכנת האולם לפעילות מומלץ לדאוג לאריזות שוקולד וכדור, מספריים, דבק, בריסטולים, טושים, גליל נייר אלומיניום, ניירות חומים, ניירות קרפ צבעוניים וכיוב'.  
צבעוניים וכיוב'.

## מהלך הפעילות:

### מבנה:

הפעילות מתבצעת ב - 3 שלבים :

- משימות קבוצתיות המתבצעות בו זמנית.
- תחרויות בין נציגי הקבוצות.
- הכנת כדורי שוקולד.

**שלב א' -** משימות קבוצתיות (הקבוצה מתחלקת ל - 4 תת קבוצות. הזמן המוקצב למשימות הוא 15 דקות.

1. למצוא את ה"שוקולדים" המסתתרים בסיפור (ראה נספח).
2. להכין פרסומת לשוקולד.
3. להוציא את מירב המילים מהמילה "שוקולדה".
4. להלביש את "מלכת השוקולד" למצעד המלכות.

### נספח: מצאו את השוקולדים המסתתרים בסיפור :

הכול התחיל ביום בהיר אחד בו החלטתי לקחת פסק זמן ולצאת לחופשה. אמרתי לעצמי: רוזמרי! את ממש שקועה בשעמום שלך, השנה לא יצאת אף פעם לרקוד... אך אז חשבתי שבני משפחתי לא יאהבו את העניין: בני דני שובבני חושב שלראות פרה רוקדת טוויסט זה לא משנה! ובעלי לא ממש אוהב ריקודים. אם כך נלך לים, החלטנו! קמנו בבוקר מהסדינים והכריות, התארגנו, לקחנו את הרכב וכשהמשפחה מקופלת במכונית, יצאנו ליהנות, או כמו שבני אומר "לעשות כיף כף"! עצרנו לשתות שוקו אך הוא לא היה לטעמי. החלטתי לשתות אותו כדי לא לפגוע באגו של בני שהכין אותו. אך כשהכין לי כוס נוספת של שוקולית - אמרתי אוקי! עד כאן! זה מוגזם! הוא כמובן נעלב. ניסיתי לפייס אותו ואמרתי לו: מותק! ממולדה שלי! אל תיקח ללב. אל תהיה מריר, תהיה טייגר ותבין שבחיים לפעמים לא תמיד יש קליק לשוקו. ולפיצוי הבאתי לו שוקולד מתוק!

סוף טוב הכול טוב, היה נהדר! אפילו היה פרפקט!

- ♦ כל קבוצה שביצעה את המשימות תזכה במרכיב אחד ממרכיבי כדורי השוקולד. בנוסף תחולקנה מדליות לכל מקום ראשון בכל אחת מהמשימות.

## שלב ב' – תחרות בין נציגי הקבוצות.

1. חבל ושוקולד -  
חומרים: 2 חבלים באורך 2 מטר, 4 חפיסות שוקולד.  
נציגי שתי הקבוצות היריבות אווזים בחבל אשר בשתי קצותיו יש קשר.  
במרחק חצי מטר מאחורי כל נציג תונח על הרצפה חפיסת שוקולד.  
בהינתן האות ימשכו 2 המשתתפים בכל זוג את החבל כל אחד לכיוון  
שלו במטרה לגעת ראשון בשוקולד.  
זוכה – הראשון שנגע בשוקולד בידו בלי לעזוב את החבל.
2. האכלה בזוגות –  
חומרים: 4 מעדני דני, 4 כפיות, 8 כיסויי עיניים, 4 סינרים.  
כל קבוצה שולחת זוג נציגים (האחד מאכיל והשני אוכל).  
הזוגות המתחרים מאכילים אחד את השני כשעיניהם מכוסות.  
מנצח – הזוג שסיים את המעדן ראשון ובאופן נקי.
3. אכילת שוקולד בסכין ומזלג –  
חומרים: לכל מתחרה: 4 קוביות שוקולד, סכין ומזלג וצלחת חד פעמית.  
מנצח – זה שסיים ראשון לאכול.
4. "דייג אוהב דגים" –  
חומרים: מקל עם חוט ובקצהו ממתק שוקולד.  
המנחה - ה"דייג" מחזיק את המקל כשבקצהו הממתק. ה"דגים"  
כשידיהם מאחור מנסים לתפוס את הממתק בפייהם.  
מנצח – ה"דג" הזריז.

כל מנצח בתחרות יקבל "מדליה" ממטבע שוקולד, כמו כן קבוצתו תקבל מרכיב נוסף ממרכיבי כדורי השוקולד.

קבוצה שלא הצליחה לזכות בכל מרכיבי כדורי השוקולד תוכל להרוויח את המרכיב החסר תמורת ביצוע משימות משכון.

### משימות לדוגמא:

- למצוא 3 שימושים מוזרים לשוקולד.
- הקפצת 2 קוביות שוקולד בסגנון הגילינג.
- לשיר שיר ידוע כשכל מילה שנייה תוחלף במילה שוקולד.
- ללכת בקו ישר עם חפיסת שוקולד על המצח או על האף מבלי להפילה.

### שלב ג' - הכנת כדורי שוקולד

- חומרים לכל קבוצה:
- 4 קערות גדולות
- כפות גדולות לערבוב
- מנג'טים
- 150 גר' ביסקוויטים
- 50 גר' מרגרינה
- ½ כוס חלב
- 3 כפות שוקולית + סוכר לפי הטעם



## ריח של שוקולד / יהונתן גפן

עוצרים הילדים שרצים בשכונה,  
עוצר האוטובוס מעבר לפינה,  
החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים,  
השוטרים עומדים ליד הגנבים.  
כלם מביטים אל הארובות  
ולאט לאט  
האפים שלהם מתמלאים  
בריח של שוקולד.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד,  
שם אפשר לעמוד ולהריח  
שוקולד.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד,  
שם אפשר לעמוד ולהריח  
שוקולד.

יש שם בית גבוה גבוה,  
בלי חלונות, עם שלוש ארובות,  
ושלושים מכונות  
יום ולילה עובדות,  
ושבעים פועלים  
עם סינר וכפפות,  
מכינים שוקולד בכל הצורות.  
שוקולד קטן ושוקולד גדול,  
שוקולד יקר ושוקולד בזול.  
שוקולד אגוזים ושוקולד סתם,  
שוקולד לעשירים ושוקולד לכולם.  
והריח בחינם.  
וכל האזרחים  
עוצרים ומריחים.

### איך יש לנו שוקולד?

לפני כ- 500 שנים הפליג כריסטופר קולומבוס מספרד מערבה. הוא היה בטוח שהוא נוסע להודו, קולומבוס גילה את אמריקה בטעות! את התושבים שמצא – אבל בדרך הוא נתקל ביבשת אחרת שם הוא כינה "אינדיאנים" (כי כך אומרים "הודים" בספרדית), והאינדיאנים כיבדו אותו בכבוד מלכים ונתנו לו משקה מיוחד, שרק המלכים שלהם שתו. המשקה הזה היה שוקו. כך הגיע אלינו השוקו.

האינדיאנים בני שבט המאיה הם שגילו את עץ הקקאו, שהיה ממש מקודש בעיניהם. היה להם אל מיוחד, 'אק-צ'ואה', האל של מגדלי הקקאו. הם השתמשו בפולי הקקאו היקרים כמו שאנחנו משתמשים בכסף, ואפילו המציאו שיטת חישוב מקורית, כדי שיוכלו להשתמש בפולי הקקאו לסחר חליפין. מן המשקה היקר, שנקרא בפיהם צ'וקולטל, נהנו רק המלכים שלהם. תארו לכם שאנחנו היינו מכינים משקה משקלים או מדולרים - הייתם מוכנים לשתות אותו?