



יום ירושלים

למה? כובע! – בירושלים

ההולך ברחובות ירושלים נחשף למגוון רב של דמויות, שפות, פריטי לבוש ומאפיינים שונים המדגישים את רב גוניותה האנושית של העיר. בפעילות זו יהווה הכובע פריט לבוש המסמל רב גוניות זו.

מטרה:

הכרת חלק ממגוון הדמויות שפוגשים ברחובות ירושלים דרך 12 כובעים שונים.

אביזרי עזר:

- 12 כרטיסי מידע המאפיינים דמויות שונות.
- 12 כרטיסי כובעים השייכים לכל אחת מהדמויות (כל כובע 3 פעמים)
- תערוכת כרזות ירושלים (לרכישה בק"ל וב"מרכז ההסברה")
- 12 מעטפות ממוקמות ליד הכרזות
- 12 כרטיסי בלוני קומיקס עם הפתיחה: "בשבילי ירושלים היא..."
- מכשירי כתיבה
- דבק מסטיק או סלוטייפ

הכנה:

תולים את התערוכה על קירות המועדון. ליד כל כרזה תונח מעטפה ובה מבחר של שלושה כובעים שונים, שרק אחד מהם שייך לכרטיס הדמות המתחברת לתמונה.

מהלך הפעילות:

הקבוצה תחולק לזוגות.

כל זוג יקבל כרטיס מידע המתאר דמות אחת. על הזוג לקרוא את תוכן הכרטיס, לגשת ולהסתובב בין הכרזות בתערוכה המתוארת ולאתר את מקום המפגש עם הדמות שבכרטיס. הזוג שסיים – יקבל כרטיסיות בועות – טקסט ויכתוב משפט תשובה שעשויה הדמות להשיב לשאלה: "מהי ירושלים בשבילך?". גם את בלון התשובה יש להצמיד לכרטיס הדמות. את הכרטיס המשולב (+ בלון + כובע) ניצן להצמיד ולשלב בתמונת הפסיפס של אופק-ירושלים, או בתערוכת הכרזות.

אלון,
נער בן 14

הגיע מתל-אביב לטיול
בירושלים עם חבריו
בתנועת "הצופים".
פגשנו אותו בשבת, בשכונת
ימין-משה ליד טחנת הרוח
המפורסמת שהוקמה
על-ידי הנדבן משה
מונטיפיורי, שבנה
את השכונות
הראשונות
שמחוץ לחומות
העיר העתיקה.

אביתר
בן ה- 13

תושב אלקנה וחבר
תנועת "בני-עקיבא",
הגיע לירושלים במסגרת
אירועי שנת הבר-מצוה.
היה זה יום שני בשבוע,
כאשר פגשנו אותו
ברחבת הכותל המערבי
לקראת טקס הנחת
התפילין ועלייתו
לתורה. הכותל הוא
חלק מהחומה
המערבית הקדומה
שהקיפה את
הר-הבית בימי
בית-המקדש
השני.

מר משה עטר

את חבר הכנסת מסיעת
ש"ס, פגשנו כאשר יצא ממשכן
הכנסת לאחר ישיבה סוערת
של ועדת הפנים.
מר עטר, שומר המצוות ממהר
לביתו בטרם כניסת השבת.
בכנסת יושבים 120 נבחרים ציבור,
הנבחרים בבחירות דמוקרטיות
כל 4 שנים.
מול בניין הכנסת, גן-ורדים גדול
ובמרכזו- מנורת ארד גדולה
שהוענקה למדינת ישראל
על-ידי בריטניה.
הדמויות המפוסלות
על המנורה מספרות על
תולדות עם-ישראל.

איברהים

את איברהים, ערבי מוסלמי
תושב מזרח העיר פגשנו
כשהוא חולץ נעליו בכניסה
למסגד כיפת-הסלע,
הידוע גם בשמו "מסגד עומר",
ונמצא על הר הבית.
בתום התפילה, ייכנס איברהים
לבית הקפה של אבו-שוקרי,
יגלגל מחרוזת תפילה
ויתענג על ספל קפה
שחור.

נורית

את נורית פגשנו בטקס
הענקת תואר דוקטור לרפואה
באוניברסיטה העיברית
שעל הר הצופים.
זוהי האוניברסיטה הראשונה
שהוקמה בארץ-ישראל.
(בשנת 1925)
את תקופת ההתמחות תעשה
נורית בבית החולים "הדסה"
שבשכונת עין-הכרם.

ג'ון סמית'

תייר יהודי אמריקאי,
הגיע לביקור בארץ,
למרות המצב הביטחוני המדאיג.
פגשנו אותו במוזיאון "היכל הספר"
אשר צורתו כצורת מכסה של כד.
מר סמית' התעכב במיוחד ליד
האוסף הנדיר של המגילות
הגנוזות שנמצאו במדבר יהודה
והתפעל מחפצי האומנות
העתיקים ומהפרטים
השונים המוצגים
במוזיאון.

סטפנוס

ברובע הארמני בעיר
העתיקה פגשנו את הנזיר
סטפנוס מהלך בגלימתו השחורה.
הוא הגיע לכאן מארמניה לעמוד
בראש מסדר הנזירים של כנסייתנו.
סטפני מאמין שירושלים,
מקום קבורתו של ישו,
היא העיר הקדושה ביותר
למיליארד הנוצרים ברחבי
העולם ולכן בחר לשרת
בה את אמונתו.

יהודית

בבוקרו של יום ה' בשבוע
פגשנו את יהודית,
אשה חרדית, הפוסעת בשוק
"מחנה יהודה", ממלאה סליה
בירקות, פירות ודגים לקראת שבת.
השוק ההומה מפה לפה בכל
ימות השבוע הוא הגדול בשווקי
ירושלים ותוכלו למצוא
בו בכל מכל טוב.

מריה

נזירה קתולית הנושאת
צלב על צווארה הגיעה
כצליינית לארץ במסגרת
עליה לרגל לאתרי
הנצרות בירושלים.
צפינו בה כורעת ומתפללת
בכנסיית "גת-שמנים"
שלרגלי הר הזיתים.

דניאל

את דניאל הצנחן פגשנו
במסגרת סיור של מורשת
הקרב של חטיבת הצנחנים.
יחד עם חבריו ליחידה-
הם חוצים את שער האריות -
דרכו פרצו הצנחנים לתוך העיר
העתיקה במלחמת ששת-הימים,
בפיקודו של מוטה-גור,
המלחמה בה אוחדו
שני חלקי העיר.
שער האריות נקרא כך
על-שם שני אריות
האבן המפוסלים
משני צדדיו.

דוד אילוז

בן למשפחה יוצאת מרוקו.
עלה לירושלים עם כל
בני המשפחה, לבושי קפטנים,
מצוידים בסלים עמוסי
כל טוב ובדרבוקות-
לחגוג את המימונה
ביער-ירושלים.

ר' יצחק
מנדל

יהודי חרדי,
תושב שכונת מאה-שערים.
פגשנו אותו בדרכו לגן
ההרפתקאות ביער השלום
עם ששת ילדיו,
משתעשעים ונהנים עד שתש
כוחם והגיע זמן
תפילת מנחה.



